



Grote of Sint Vituskerk Naarden

26 augustus 2018, Blijven of weggaan?

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg

Orgel: Wybe Kooijmans

Orgelspel

Stilte van bezoekers, enkele minuten voorafgaand aan de dienst

Vorbereiding

Begroeting door de ouderling van dienst

Ontsteken van het licht op de tafel

Allen gaan staan

Bemoediging en drempelgebed

O: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

O: U, goede God, die het leven zelf bent

G: en daarvan uitdeelt zonder einde.

O: Alleen een antwoord vraagt u van ons.

G: Dat wij u horen, zien en herkennen.

O: Dat u óns horen mag, aarzelend of sterk.

G: Dat wij bij u blijven. Zoals u bij ons.

O: Zo bidden wij u en prijzen uw Naam:

Vader, Moeder van ons leven.

G: AMEN

Psalm 86 vers 5, 3, 4

Allen gaan zitten

Kyriegebed in 3 gebedsverzen met acclamatie - lied 301g

Gebed wordt beëindigd met lofspreuk

Lied 978 vers 1, 3, 4

De Schriften

Groet

V: De Heer zij met u!

A: Ook met u zij de Heer!

Gebed van de zondag

Kinderen (4+) blijven in de kerk. Er is in de zomer geen kindernevendienst

Inleiding op de dienst

Lezing: 2 Koningen 4:42-44

⁴²Op een keer kwam iemand uit Baäl-Salīsa Elīsa opzoeken. Hij bracht twintig gerstebroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst, en een zakje vers graan. Elīsa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. ⁴³Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd personen, zei Elīsa nogmaals: 'Zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de HEER: Ze zullen ervan eten en nog overhouden ook.' ⁴⁴Toen zette zijn bediende het de profeten voor, en zij aten ervan en hielden nog over, zoals de HEER had gezegd.

Lied 925 vers 1

Lezing: Johannes 6:57-69

⁷De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. ⁵⁸Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal

eeuwig leven.’⁵⁹Dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaüm toen hij daar onderricht gaf.

⁶⁰Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ ⁶¹Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je hieraan?’ ⁶²Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was? ⁶³De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven. ⁶⁴Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren. ⁶⁵‘Daarom heb ik jullie gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ ⁶⁶Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee.

⁶⁷Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ ⁶⁸Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, ⁶⁹en wij geloven en weten dat u de heilige van God - bent.’

©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap

Lied 1001 vers 1, 2 en 3

Verkondiging

Orgelspel

Lied 426 vers 1

Kinderen komen terug uit de Kinderopvang

Gebeden en Gaven

Uit de gemeente

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk

Wegzending en zegen

Allen gaan staan

Lied 416 vers 1, 2 en 4

Zegen, allen: AMEN

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd.

Uitgangscollecte: Stichting Epafra

Epafra steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten. Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop, hun levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch, maar we geven ook geestelijke steun. Daar zijn we tenslotte professionele geestelijke verzorgers voor. We staan stil bij belangrijke levensvragen. Daarom bezoeken onze professionele geestelijke verzorgers sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan. Ook begeleiden we steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten. Info: www.epafra.nl

Activiteiten komende week

Woensdag 29 augustus 2018

Bijeenkomst groepen de Naarderkring en Zijn & Zin

Tijd & locatie: 20.00 uur Pastorie, Koningin Wilhelminalaan 50

Komende zondag

2 september 2018 **Productencollecte voedselbank**

Grote of Sint Vituskerk - 10.00 uur

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman

Startzondag. De start van het nieuwe kerkseizoen na de (school)vakantie is op zondag 9 september. Het wordt weer een feestelijke dienst. We doen dan net als vorig jaar weer mee aan de Kerkproeverij. Dat wil zeggen: neem één of meer mensen mee naar de kerk. De kerkdienst op zondag is voor u & jou een belangrijke plaats en tijd, je hebt er wat aan, je neemt er “iets” van mee – ja iedereen zegt dat anders. Laat het eens merken in je omgeving en doe het vooral op je eigen manier!

www.pkn-naarden.nl

Facebook: protestantsegemeentenaarden